

En stunds vila i den svenska idyllen

TEXT: LUDVIG KÖHLER FOTO: JANA SEIHETA



Ludvig Köhler

FORTFARANDE HAR VÄRLDEN inte riktigt hämtat sig från de fasansfulla händelserna den 7 oktober och en stor skugga har fallit över den judiska världen. Det märks även på Glämsta, där stämningen är något annorlunda än tidigare år. Tyngre. Men kanske känns också gemenskapen viktigare än vad den har gjort på länge, både för de svenska deltagarna och de utländska. Trots allt det mörka går det att se det ljusa, tillsammans. Sådan är den judiska traditionen. Tack vare Östersjödjudiskt Forums bidragsgivare kunde vi även detta år hjälpa två familjer från Baltikum att ta sig över Östersjön och tillbringa några avkopplande dagar i svensk-judisk skärgårdsidyll.

Från Tallinn kom den rysktalande familjen Gusarov, bestående av Edward och Polina med barnen Nathan, Joel, Rebecca och lille Gideon. De är aktiva medlemmar i den judiska församlingen i Tallinn och uppskattar vistelsen på Glämsta oerhört mycket. ”Det var en oförglömlig semester för oss”, hälsar Polina. Barnen har haft fullt upp med aktiviteter och fått leka tillsammans med svenska barn, samt bara ta det lugnt. De är alla väldigt tacksamma för att ha fått möjligheten att besöka Glämsta.

Evgenia och hennes lille son Maksim reser också från Tallinn, men de flyttade dit alldeles nyligen. Hon är ursprungligen från Cherson i östra Ukraina och har bott i Israel i ungefär tio år. Efter



Glämsta 2024, Gedeon och Rebecca.

7 oktober blev det för mycket att bo kvar i landet, kände hon. Då hon hade släktingar i Tallinn tog hon beslutet att flytta dit. Nu söker hon arbete och lugn. Glämsta blev ett sätt att släppa allt och umgås med andra likasinnade ett tag. ”Det har varit enormt skönt att vara här” säger Evgenia.

Varje år på Glämsta är unikt på sitt sätt, men ändå nära traditioner och den där särskilda Glämstakänslan. Tack vare dig som skänker en slant till vårt Forum bidrar du till att den judiska gemenskapen stärks och mindre bemedlade familjer på andra sidan Östersjön kan få en stunds respit från en vardag som inte alltid är så lätt.

Brev från Tallinn | ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING: DINA MARKOVICH OCH LUDVIG KÖHLER

Bästa Östersjödjudiskt Forum!

I detta korta brev vill vi uttrycka vår djupa tacksamhet för att ni gett vår familj möjligheten att koppla av på ett så bra sommarläger, på en sådan underbar plats.

Tack så mycket till Dina, Jana, Ludvig och alla som hjälpte till att organisera en sådan underbar familjesemester.

Tack för att ni tog emot oss med sådan värme, organiserade allt så väl och var så vänliga medan ni körde oss till Glämsta och såg till att barnen fick mat och hade kul på McDonalds. Stort tack för att ni gav oss så mycket uppmärksamhet.

Vi hade också en fantastisk tid på lägret, fördjupade oss i den judiska atmosfären, vilket var väldigt stärkande och intressant. Barnen tyckte så mycket om att bada, åka båt, leka på idrottsplatsen, delta i fotbollsmatcher och andra spel och lekar. Vi hade många fina samtal med andra deltagare i Familjeveckan och är så tacksamma för att de översatte åt oss där det behövdes. Varje dag var det något nytt och intressant: hantverk för hela familjen, konserter och inte minst shabbat som var något alldeles extra.

Då detta var vårt första besök i Sverige var vi mycket glada över att Ludvig gav oss en kort rundtur på vägen tillbaka och visade oss några sevärdheter samt synagogan; allt var väldigt trevligt och intressant och resan på själva färjan var förstas också en rolig resa i sig.

Vi vill tacka er för de sängkläder och handdukar vi fick, detta var en mycket nödvändig och värdefull gåva för oss! Tack så mycket!

Sammantaget var det en oförglömlig semester för oss, en underbar tid av närvaro i en genuin judisk miljö och många fina möten.

Vi alla är mycket nöjda, glada och fulla av intryck.

Tack så mycket för att Östersjödjudiskt Forum bjudit in oss och gjort allt för att vi ska ha det bra och kunde koppla av.

**Med respekt och tacksamhet,
Edward, Polina och barnen Nathan, Joel, Rebecca
samt lille Gideon.**



Evgenia med Maksim samt Polina och Edward med sina barn poserar glatt vid ankomsten till Glämsta. Foto: Jana Seiheta.

Östersjödjudiskt Forum och Pierre Gildesgame Tournament (PGT) – en succé!

TEXT: ANNA NACHMAN FOTO: JUDISKA FÖRSAMLINGEN I TALLINN

Det är nu åtta år sedan Östersjödjudiskt Forum för första gången möjliggjorde för ett fotbollslag från Estland att vara med på Maccabis PGT. Då hade de estnisk-judiska barnen inget eget lag, man fick skrapa ihop ett provisoriskt gäng bland vänner och bekanta. Spelet blev därefter, inga pokaler vanns men barnen hade roligt. När de återvände hem hade de fått blodad tand. De skapade ett riktigt fotbollslag och började träna regelbundet.

Idag är det ett helt annat läge än då, kan vi läsa i årets estniska rapport från PGT Copenhagen 2024. I år hjälpte vi hela tre lag att åka till Köpenhamn för en helg i fotbollens tecken. Nitton unga pojkar deltog, de yngsta födda 2015 och de äldsta 2010. De kallar sig Maccabi JEWniors och för många av dem var detta deras allra första utlandstävling.

Och som barnen spelade! ”Våra” lag knep både en fjärdeplacement och två tredjeplatser. Stort Mazal tov!

Dessutom sammanföll helgen med att Eurovisionsschlagerfestivalen gick av stapeln i Malmö, med allt vad det innebar av bu-rop mot israeliska Eden Golan och malmöitiska judars oro för sin säkerhet. Det är fint att veta att vägg i vägg med tråkiga demon-

strationer och svarta rubriker, så spelade judiska barn fotboll av hjärtans lust. När antisemitismen ökar finns egentligen inget annat att göra än att fortsätta vara judar, umgås och ha roligt.

Det barnen tyckte mycket om i årets turnering, var att organisatörerna – när det inte var tävling – arrangerade olika spel och lekar där alla lag blandades. Då fick barnen tillfälle att samspela med barn från andra lag och länder, och lära känna människor som de annars kanske inte hade haft möjlighet att ta kontakt med.

Som pricken över i sken solen på alla medverkande. Vädret var så fantastiskt att många även tog sig tid att bada i havet. Estlands Maccabi-juniorer tackar varmt för en härlig fotbollsfest och många oförglömliga minnen.

Östersjödjudiskt Forum ser fram emot att fortsatt stödja judiska barn i Baltikum att medverka i PGT och knyta band till sina nordiska systrar och bröder. Tack till alla våra medlemmar, IK Makkabi och Maccabis bridgesektion som gör det möjligt. Vi ser fram emot att se ännu fler duktiga baltiska fotbollsspelare nästa år – denna gång i Helsingfors!



I år hjälpte ÖJF hela tre lag att åka till Köpenhamn för en helg i fotbollens tecken. Nitton unga pojkar deltog, de yngsta födda 2015 och de äldsta 2010.