



ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM • BALTIC JEWISH FORUM

DEN ENDA SVENSKA BISTÅNDSORGANISATION SOM VERKAR
FÖR BEHÖVANDE JUDAR OCH JUDISKT LIV I BALTIKUM
NU HJÄLPER VI OCKSÅ JUDAR I UKRAINA OCH
PÅ FLYKT I ANGRÄNSANDE LÄNDER

Östersjödjudisk **BULLETIN**

NR 6 • 2023

Förgyll helgerna för de behövande Glad chanuka – God jul – Gott nytt år!



Chanukafrande på dagiset Aviv i Tallinn år 2019. Foto: A. Dusman.

Stöd vår chanukainsamling. I år viktigare än någonsin.

Hjälp oss att hjälpa!
Använd vårt
bg 5036 - 6822
eller swisha till
1232138899

Vi tar Swish.

Här kan du betala direkt med mobilen
– enkelt, snabbt och säkert.



Hjälp oss hjälpa!

1232138899
Swish-nummer



Ordföranden har ordet

FOTO: MATS EDMAN



Anna Nachman

VI LEVER I MÖRKA TIDER. Varje dag nås vi från södra Israel av nya berättelser värre än helvetesskildringar. Samtidigt blir vi från olika håll attackerade bara för att vi är judar. Jag tror inte att människor klarar av att hårbärgera hemskheter i mer än en mans-ålder, därefter infaller glömskan. Förintelsen börjar glömmas bort nu, människor förstår inte längre antisemitismens mekanismer, och vad värre är: de kan inte se att de själva

är antisemiter eller går antisemiters ärenden.

Jag tror att vi alla kämpar för att inte hata. Att hata Hamas är en sak, men börjar vi hata dem som hatar oss så riskerar vi att likna dem. Det finns bara ett motgift: att glädjas. Trots allt det hemska omkring oss måste vi fortsätta känna glädje åt alla små ljusa saker i vardagen: familj och vänner, ett vänligt ord, ett leende i förbifarten, en bra bok, en strimma solsken en decembermorgon eller ett tänt värmeljus i vintermörkret.

Något annat som ger glädje är att göra gott. Specifikt för judar kan att göra gott betyda att göra judiska saker. En typiskt judisk sak är att

ge *tsedaka*, alltså allmosor eller bidrag till behövande. Att ge av sitt överflöd – både till drabbade israeler som behöver det akut just nu men också till fattiga judar i Baltikum och ukrainska judar på flykt – är ett av judendomens fundament.

ETT SÄTT ATT BEKÄMPA ÅNGEST är att känna tacksamhet. Både att få hjälp och att hjälpa ökar tacksamheten, vare sig man ger pengar, tid eller engagemang.

En annan judisk sak är att i åtta dagar tända sin chanukaljusstake. Helst ska den stå i ett fönster som vetter mot gatan, så att världen kan se att vi inte döljer vilka vi är. En bekant berättade att hon alltid har gjort så men inte i år. Då påminde jag henne om den kända bilden från tyska Kiel 1932 där rabbin Akiva Posners fru Rachel har ställt sin chanukia i fönstret medan en nazistflagga vajar utanför. Må vi vara lika modiga som Rachel Akiva. Men om vi inte vågar, låt oss ställa vår ljusstake i hörnet, tända den varje kväll och ge *tsedaka*, till exempel i form av ett chanukapaket så att fler kan fortsätta göra judiska saker.

Anna Nachman
Ordförande

**Vi stödjer Östersjödjudiskt Forums arbete för en bättre livskvalitet för behövande judar i Baltikum
– nu också för judar i Ukraina och på flykt i angränsande länder**

CHANNA OCH HANS KRAITSIK	HJÄLPSAMHETSFÖRBUNDET RODEF CHESED		FAMILJEN NACHMAN	DAFKEDAMERNA
THOMAS BAB KONSULT	BETALD ANNONSPLOTS		ALICE OCH FELIX BRAKL	FAMILJEN IRENE OCH THOMAS MORNE
DINELL JOHANSSON	LLM CONSULTING GMBH		LUNCHGRABBARN	KATALOGIA
STIFTELSEN CLAS GROSCHINSKY'S MINNESFOND	GUNILLA OCH WERNER GUTERS STIFTELSE	BJÖRKSTÉN KARIN & BENGT	RUT MILCHNER	MARLOW
MIJESI			LISA OCH FIMA SZUGALSKI	BEV ADVISORY & VENTURES

Vi har plats för fler stödjare. Från 500 kr/nr. Kontakta vårt kansli. Besök vår hemsida www.ostersjodjudisktforum.se och följ oss på Facebook: www.facebook.com/balticjewishforum/.

**Ansvarig utgivare**

Anna Nachman
Östersjödjudiskt Forum
Baltic Jewish Forum
Sweden

Redaktion

Anna Nachman
Thomas Bab
Dina Markovich
John Gradowski
Rut Milchner
Ludvig Köhler

Adress

Östersjödjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm

Telefon

08-664 53 38

Facebook:

www.facebook.com/balticjewishforum/

E-post & Hemsida

bj.f@telia.com
<http://www.ostersjodjudisktforum.se>

Medlemsavgift 2024

250 kr/år, 100 kr/år för dig under 26.

Bankgiro 5036-6822, SWISH 1232138899

Den ideella föreningen Östersjödjudiskt Forum fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt bistånd till behövande judar och judiskt liv i Baltikum, ofta i samarbete med svenska och internationella hjälporganisationer. Kulturutbyte och andra former av samverkan är en viktig del av verksamheten. Parallellt med detta bekämpas alla former av antisemitism.

ISSN 1403-5685

Citera oss gärna – men ange källan!

Tryck

Katalogia AB, Solna

Omslag: Chanukafrände på dagiset
Aviv i Tallinn år 2019. Foto: A. Dusman.