

ÖSTERSJÖJUDISKT FORUM · BALTIC JEWISH FORUM, SWEDEN



Östersjöjudisk **BULLETIN**

NR 2 · 2016



**Hjälp våra vänner i Baltikum
att fira pesach även i år!**

Värna friheten och se till att alla kan fira pesach också i år!



Pesach (påskhögtiden) firar vi för att påminna om det judiska folkets väg från slaveri och ofrihet till ett liv i frihet - när vi drog ut ur Egypten.

Som de flesta av er vet startade Östersjödjudiskt Forum 1971, då under namnet "Aktionskommittén för Sovjets judar". Judarna i dåvarande

Sovjetunionen, inklusive de länder som behärskades av Sovjetunionen, hindrades på olika sätt att leva det judiska liv man önskade. Att utvandra till Israel eller någon annan stans var heller inte att tänka på. De som försökte - och som vägrades utresa - kom att kallas refuseniks, och fick utstå trakasserier av olika slag. Aktionskommittén skapade opinion för sovjetjudarnas sak och hjälpte på olika sätt de utsatta refuseniks.

I slutet av 80-talet började Sovjetunionen att rämna och efter upplösningen 1991 började det sakta ljusna för den judiska gruppen. Även staterna i Östeuropa påverkades starkt och det judiska livet fick ny energi. Friheten återvanns igen om än under svåra förhållanden. Aktionskommittén för Sovjets judar förändrade sin inriktning, bytte namn till Östersjödjudiskt Forum, och fortsatte

med att på olika sätt stödja judar och judisk verksamhet i Estland, Lettland och Litauen. Mycket positivt har hänt genom åren, de judiska församlingarna i Baltikum har utvecklats starkt och driver en framgångsrik verksamhet. En liten del av äran kan vi ta åt oss genom de generösa gåvor många av er bidragit till genom åren.

Världen känns idag mer orolig än på länge. I vår verksamhet, och för de som vi på olika sätt stöder, är Rysslands agerande och dess avsikter av vital betydelse. Har Ryssland avsikter med de baltiska staterna? Vad som hänt på Krim och vad som sker i östra Ukraina skapar oro - finns risk för ny ofrihet för våra vänner? Skulle något negativt hända som påverkar våra vänners liv och frihet är vi redo att agera, precis som vi gjort tidigare.

Men idag kan den judiska gruppen i Baltikum fira pesach som fria människor och vi skall traditionsenligt åter se till att också de mest utsatta får sina pesachpaket - vilket bara kan ske med din generösa hjälp. Bjud på ett eller flera pesachpaket så att ingen som behöver blir utan. Tack på förhand!

Jag avslutar med att önska er alla pesach sameach eller glad påsk - beroende på vad ni firar.

Thomas Bab/Ordförande

Pesachstafetten i Judiska församlingen i Tallinn

Text: Marianne Prager



Marianne Prager, styrelseledamot och medlem i redaktionen.

Vi som har lärt känna de baltiska församlingarna har flera gånger imponerats av deras spirande livskraft, entusiasm och goda idéer. Ofta har vi åkt därifrån med en känsla av att vi nu har något viktigt att lära av dem, även om de fortfarande behöver vårt stöd ekonomiskt. De behöver oss som en kontakt mot väst, men vi behöver dem för att se hur man kan skapa mycket med enkla medel och rätt attityd.

Ett sådant exempel är pesachstafet-

ten i Judiska församlingen i Tallinn.

Förra året, det judiska året 5775 beslöt man sig för att ändra det gamla beprövade konceptet med ett stort pesach firande för hela församlingen till en serie mindre firanden för olika målgrupper, men som alla var förbundna av en vacker idé. Under pesachhelgen inbjöds medlemmar från de allra yngsta till de äldsta att medverka på fem olika sederfiranden. De bestod av unga familjer med barn, medelålders, "Golden age" - äldre pensionärer, ungdomsledare, samt barn och föräldrar från förskolan Aviv.

Varje firande var avsett för ca 60-70 personer och det var upp till var och en av deltagarna att välja den grupp som man kände sig mest bekväm med.

forts på sid 4.

Bjud våra vänner på andra sidan Östersjön på ett eller flera pesachpaket också denna pesach!

Vi har i dagarna fått rapporter om hur våra bidrag till influensavaccinationerna och vinterhjälpen tagits emot och vilken enorm nytta, trygghet och glädje dessa våra bidrag skapat. Mer om detta i kommande nummer. Men utöver den faktiska nyttan dessa bidrag har medfört finns därutöver en minst lika stor glädje för mottagarna, nämligen vetskapen att de har nära vänner här hos oss i Sverige som tänker på dem, materialiserat genom våra bidrag.

Nu närmar sig den judiska påsken – pesach – en av våra största högtider. Med våra traditionella pesachpaket möjliggör vi för de svagaste grupperna i Baltikum att också få känna glädje när vi firar att judarna fick sin frihet åter genom uttåget ur Egypten. De allra flesta judar i Baltikum vet vad ofrihet innebär, de har på olika sätt upplevt det själva från gamla sovjettiden och de äldre också från nazi-ockupationen. Nu är de fria, men fortfarande har många det ekonomiskt mycket kärt. Det är här du genom Östersjöjudiskt Forum åter kan göra en insats.



FOTO: J. ZDANKEVITCH

Sederkvällen 5775 firades stort av många judiska barnfamiljer i Riga.

För 115 kronor/paket kan Du glädja en eller flera judiska familjer. Bestäm hur många pesachpaket Du vill bjuda på. Använd gärna bifogat inbetalningskort

forts från sid 2.

En stafett för gästerna och ett maraton för Simon Gurevich (Litauen) som var inbjuden att vara värd vid alla fem evenen, gjorde att varje seder (påskmåltiden där de olika rätterna har symbolisk betydelse) inriktade sig på respektive grupps intressen, och alla blev en del av församlingens gemensamma firande.

Med frågesporter och lekar för unga familjer och ledare, älskade jiddischsånger för de äldsta och en enorm portion positiv energi från Simon, organisatörer och de medverkande själva tog sig församlingsmedlemmarna den långa vägen genom seder till Exodus.

Nu ser församlingen fram emot att upprepa detta lyckade koncept pesach 5776/2016.

Möjligtvis med en ny pedagog att leda dem genom denna kväll som är så annorlunda än andra kvällar.

Även på Judiska församlingen i Riga är förberedelserna i full gång. Alla avdelningar planerar sina verksamheter under

pesachveckan, för det är viktigt att pesach når ut till alla judiska hem oavsett om man bor i Riga eller långt ut i landet. Matze ska distribueras och de med störst behov får 1 kilo gratis. Det sociala centret Hessed hjälper dem med störst behov vilket är ca 20% av alla judar i Lettland, ca 2000 personer.

Redan förra året bestämde sig några unga familjer för att under vintermånaderna före pesach lära sig mer och förbereda sig för högtiden. Målet för dem var att samla familj och vänner i sina hem till en riktig sederkväll. Detta projekt har varit väldigt lyckat och populärt och i år har ytterligare familjer anslutit sig och förbereder sig för sederkvällen 5776.

Även de äldre församlingsmedlemmarna är engagerade och hjälper till. Många har minnen kvar från sin barndoms sederkvällar och hur de firade pesach med sina föräldrar. De ordnar seder hemma hos sig för barn och barnbarn och berättar för de yngre generationerna vad de minns. Även de som är ensamma bereds plats hos dem som har familj och vänner. ■

Kallelse till Östersjödjudiskt Forums årsmöte

tisdagen den 31 maj kl 17.30.

Medlem som önskar närvara anmäler detta till kansliet, på b.j.f@telia.com eller på tel 08-664 53 38, senast måndagen den 16 maj. Mötesplats meddelas när du anmäler dig.

Styrelsen kommer på årsmötet att lägga fram ett förslag till ändring av stadgarna (i huvudsak handlar det om att göra en anpassning till dagens normalstadgar för föreningar).

Av besparingsskäl skickar vi inte ut årsmöteshandlingarna. Medlem som vill ta del av handlingarna, inklusive stadgeförslaget, kan kontakta vårt kansli så ser vi till att du får handlingarna.



Östersjödjudisk BULLETIN

Ansvarig utgivare

Thomas Bab
Östersjödjudiskt Forum
Baltic Jewish Forum
Sweden

Redaktion

Thomas Bab
Hans Kraitsik
Dina Markovich
John Gradowski
Marianne Prager
Rut Milchner
Ulla Terling

Adress

Östersjödjudiskt Forum
Box 5053
102 42 Stockholm

Telefon

08-664 53 38

Fax

08-664 05 91

E-post

b.j.f@telia.com
<http://www.ostersjodjudisktforum.se>

Medlemsavgift

200 kr/år
Bankgiro 5036-6822

Den ideella föreningen Östersjödjudiskt Forum fokuserar på socialt, medicinskt, materiellt och kulturellt bistånd och stöd till judar i Östersjöregionen (f d Sovjet), ofta i samarbete med svenska och internationella hjälporganisationer. Kulturutbyte och andra former av samverkan är en viktig del av verksamheten. Parallellt med detta bekämpas alla former av antisemitism.

ISSN 1403-5685

Citera oss gärna – men ange källan!

Tryck

Hallvigs Reklam AB

Omslagsbild

Den sexårige Yaroclav Guralchuk träffar aldrig sin pappa. Han bor med mamma Inna som är ensamstående med en inkomst på ca 4 000 kr i månaden. Foto: J. Zdankevitch.